

## **dag in september**

licht dat tintelt in de populieren  
zo begint een dag die toegeeflijk  
maakt: een windje buitelt als  
welpen in de buurt van het  
moederlijf en geen die weet  
heeft van de wreedheid later

een dag als een dampend drankje  
waar je traag, profijtig van nipt:  
de haag moet geknipt, de twijgen  
dansen in buurmans tuin  
maar dat stel je uit net als  
het redden van de wereld  
die vandaag wel zal draaien  
op eigen maat en vermogen

weer is het gewemel de grote  
verzoener, een motor van  
mededogen - je hoeft geen reden  
te zoeken om voor het raam  
te staan en geen moer te verroeren

toegeeflijk ben je, bereid tot vrede  
zoals een soezend dier versuft  
zijn gulzige tanden vergeet

**Staf De Wilde**