

## **Brief aan de zee**

Ooit heb ik geprobeerd je geheim  
te doorgronden , maar je pakte je  
zout in en droeg je geluiden weg  
en in je golven stond  
verboden toegang.

Vergeefs probeerde ik de dagen op  
muziek te zetten  
maar ach  
zelfs de regen liep mij nonchalant  
voorbij en met  
eeuwen stof over mijn voetstappen  
bleef ik in de trieste sfeer van  
oude gebeden en weefde verward  
aan een sprookje dat vrede heet.

Dan liet ik mij verleiden om te gaan  
met de stemmen  
- landinwaarts -  
maar er waren meer dingen dan een  
dromer ooit zal zien  
en de wegen te veel  
onderweg.

En zo schrijf ik me zee  
naar je toe  
en al ben je te oud om met  
nieuwe woorden aan te spreken  
toch vraag ik je  
overstem mijn gedachten  
zet voet aan mijn land  
en brengt mij tot zwijgen.

Johanna Kruit

*Gedicht uit de bundel "Landgrens "  
Uitgeverij WEL - Bergen op Zoom*