

' Boss ' over onze bossen ? opgedragen aan 3 bosmusketiers in A & B

Bossen uit jouw kindertijd ?
Geveld om geld, dat telt.
Speelbossen ? Hartjes kerven in een stam ?
Oude kasteeldreef ? Oude kapel ?
Bos van (*) Coppieters ? Waar ?
Wild ? Vossen, dat wel...
Wildplassers : zeikerds en kijkers.

Vrijbos ? Baekelandt ? Rovershoofdman ?
Geroofde lappersfortbossen bij de vleet.
Vliet ? Rietkraag ? Tijd vliedt !
Bossen planten, bomen poten ?
Zag je de werf op het (**) Sint-Annabos ?
Drie maal dertig ha bedreigd bos.
Voor het Langewapperstort total loss !

Zanik niet zo, Zannekin gehoord ?
Verzet, verzot, verzot op verzet !
Red ons van de bosdichters : opsluiten.
Keet schoppen. Schoppenaas.
Klimatologen. Logen zij ?
Treuren om Libië, Afghanistan,
Somalië, zwervers, krakers, zigeuners :
Zwervers uit hut bos zetten.

Malversaties ?
Illegale bouwsels. Obstructies.
Carroussels. Paardjesmolens.
Financiële constructies.
Minnelijke bosschikkingen.
Procedurefouten. Raad van state.
Diogenes, stuur ze ad Patres !
Socrates more or less ?
Geschaafde beschaving ?
Schaafsel in goudverf.

(* Coppieters was een kasteelheer te Sint-Andries-Brugge)

(** Voor het Sint-Annabos zie www.ademloos.be)

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Axelle Red - Le Monde Tourne Mal - une vidéo Muziek

http://www.dailymotion.com/video/xwsnp_axelle-red-le-monde-tourne-mal_music

Daar wij 2 keer geridderd werden door www.kapersnest.be (zie ridders) telt deze eed voor mensen van goede wil & robin hoods bosbezitters/bosdichters

Be without fear

in the face
of your enemies

Be brave and upright
speak the truth
always,

even if it leads
to your death

Safeguard the helpless
and do no wrong

That is your oath.

(ridder-eed Kingdom of Heaven)

" Waarom ben je gekomen ? " vroeg Herne, heer van de bomen en god van de bossen aan Robin Hood. ' Om mijn gelofte te breken ' Robin was bitter gestemd en moedeloos en voelde zich koud van binnen. " Dat kun je niet. Je bent uitverkoren. Er is geen ander " donderde de stem... " Jullie moeten je doel voor ogen houden " zei Herne. ' Het doel is onbereikbaar ' bromde Robin lusteloos. ' Mijn pijlen gaan verloren ' " Span dan je boog opnieuw " beval Herne. ' Waarom ? ' vroeg Robin wanhopig. ' Waarop moet ik richten als ik geen doel heb? ' " Je hoeft niet te richten " sprak Herne de jager kalm. "De pijl zal het doel vinden". (uit de honden van Lucifer, Robin May)

Hernes stem weerklonk. " Om de zwakken te helpen, de hulpelozen te beschermen en te strijden tegen tirannie. Zo moet het zijn...Robin met de kap. " (alzo sprak Herne, de heer van de bomen en de god van de bossen in ' De man met de kap ' van Anthony Horowitz)

[Betreft uw mogelijke bijdrage aan het Lappersfortboek : zet uw verhaal aub. op papier en bezorg het ons ? Lees hier meer achtergrond bij het Hugo Clauspad in het Brugse Lappersfort Poëziebos](#)