

Pelgrims bij John Keynes en John Hicks' volgelingen

Lourdes, Scherpenheuvel, Oostakker,
Ver - Assebroek , Lappersfort...
Ook West-Vlaanderen, ooit doorzeefd
Met kapelletjes als zovele ankertjes
Voor de devote landman,
Als bakens voor verdwaalde wandelaars,
Telde onnoemelijk veel pelgrims.

Als berooide schooiers
Smeken wij, flagellanten, onbaatzuchtig
Bij U, erudiete analisten van kosten en baten,
Bij U, volgelingen der post-Keynesiaanse heersers,
Die vele handen het brood uitreiken,
Pleiten wij voor het volledig behoud
Van een oud stukje woud.

Als wereldvreemde vogels
Vragen wij, een hoop nietige splinters,
Het einde van de versplintering
Van een oeroud stadsbos,
Dat in de weg zou staan
Van economische vooruitgang
In deze laag gelegen gouw.

Wij, dweepers, tobbers, onheilsprofeten,
Specimen van de monddode working class,
Zouden ons gedragen als natuurfanaten,
Als leden van een obscure bende populistten,
In de hoop, weliswaar, van u te vermurwen
Om een stuk speelbos niet nog meer te wurgen.

Dansen investeerders, industriëlen en beleggers
Op een slappe koord?
Of zijn wij , bosgeuzen, te roekeloze koorddansers?
Wie heeft gelijk? Pilatus, Herodes of Keynes?
De politicus moet verward te rade gaan
Bij de econoom : hij heeft het hoogste woord...
In elk ziek bos wuift de boom naar de zon;
Meewarig, met warrige takken.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be

Cynisch gelegenheidsgedicht voor de post - Keynesiaanse economen.
(John Mayard KEYNES (1883-1946) , econoom)
(John R.Hicks,grensverleggende econoom)