

bosbeheer

kom nu, bosbeheerders,
gun dode bomen hun rust
ze hebben hun taak volbracht

ze lieten mensen in hun schaduw
ademen, ze droegen de vogels
die ons hebben verblijd

leven is opgeschreven zijn
ten dode: mens en boom
en ook de liefste dieren

en nooit zullen zij
volkomen vergaan
zeker, we zijn van stof
en as en daartoe
zullen we ooit vergaan

maar we zullen vruchtbaar
zijn, kevers maken
humus aan en onze geest
zal vertoeven bij wie
verder gaan

daarom, gun de dode bomen
hun slaap, hun dood zal
een overgang zijn,
de warmte van hun ontbinding
zal kind en kleinkind binden
wanneer nieuwe bomen
het zonlicht zeven

geloof me: zoals geboorte
behoort het sterven
tot het leven en de wijze
zal gelaten zijn
in vertrouwen en aanvaarden

Staf De Wilde