

## **boompje**

rust; je wacht jouw vogels  
de woorden af: een dichter  
is zo'n boompje

dat wappert met zijn blaadjes:  
kom verschuil je in mijn kruin  
fluit een lustig deuntje

zijn lust naar leven  
is een lust naar woorden  
hij heeft er de longen voor,  
de aders: hij ademt woorden uit  
en elke verwonding zal  
verwonderd woorden bloeden

rustig is het buiten: als geschilderd  
op een scherm komt de zon uit  
boven de daken en ook zij  
wacht op een speler die spreken zal

dit is het toneel van jouw dag:  
jouw ogen zijn pas open  
of je wacht de woorden af

uit een rook mogen ze komen  
zoals geesten uit een fles  
uit een droom mogen ze komen:  
zo'n verhaal met verborgen les

en zie: nog wacht de wereld  
zijn vogels af, maar jij bent  
als een boom bezocht,  
jij mag van woorden fluiten

Staf De Wilde