

# Boomkanker, stadsgedicht voor blauw

Mevrouw de Schepen,  
Fair Trade Gemeente:  
Weldra ook fair play stad?  
Te Brugge kan toch geen enkel bos  
Plat op z'n gat?  
Bekijk Marcus Geraerts stadplan:  
Brugge had zowel te water als te land de overhand.

Onze stad beschikt nog over 'ne groene gordel  
Die velen, ook niet-intellectuelen, blijvend willen omgorden.  
Ooit was ze als een bonte lappendeken:  
Bossen, landerijen, dreven en beken  
Omringd door vesten die ons gelukkig dankzij Visart nog resten.  
Helaas, de tijd, lees de mens, heeft de bossen uitgedund.  
En, kilometer ver lintbebouwing vergund.

Maar Brugge slaat en geneest:  
Zeven hectare boompjes: alweer een pril lentefeest.  
Mevrouw de Schepen,  
Hoeveel jaarlingen geven er binnenkort de geest?  
Van die duizenden boompjes tegen kanker  
Zullen er hopelijk veel overleven als nieuw bosanker.  
Overleven van zure regen, dichtbij hotspots,  
Opwarming, verdroging en stormschade  
Gaan we straks bij de Brugse boomchirurgen te rade?

Mevrouw,  
Boomsterfte in onze bossen is te groot.  
De natuur raakt grondig verstoord.  
Een nieuw bos groeit niet in galop  
Zonder bosbehoud verzeilen we  
Van de zure regen in de drop.  
Drop? Zoethout? een populistisch zoethoudertje?  
Wij, intellectuelen en proleten van het GGF  
Vinden de dreigende punctie van het LF - bos een affront.  
Laat dit oeroude, voldragen bosje z'n groene,-longfunctie.

Hun zogeheten voortrekkersvisie ( \* )  
Kan ons beleid niet veel deren!  
Laat ons dialogeren:  
Is elke natuurfanaat obligaats een intellectueel?  
Super-intellectuelen zitten ook in elkaars haar:  
Ze maken zelfs zoals politici groot misbaar!  
Dokter X pleit voor een voetbalbastion  
Met commercieel charisma.  
Dokter Y zweert af om het groot potentieel aan astma.  
De massa, het kiesvee, weegt zwaar door op het beleid.  
Is het niet zo dat zij, eenmaal ontstemd,  
Lijdt omwille van haar groot gelijk

Zonevreemde bossen, zonevreemde bedrijven,  
Zonevreemde mensen : Dura lex, sed lex.  
U hebt gelijk: de kiezer heeft altijd gelijk!  
't Kan verkeren, zei ooit Bredero...  
De Nederlandse dichter Bloem schimpte:  
*"Natuur is voor tevredenen of legen (van geest).  
En dan? Wat is natuur nog in dit land?  
Een stukje bos ter grootte van een krant..."*  
Denkt u maar aan het klimaat als aan de doos van Pandora  
Die op een kier geopend is.  
The sky is the limit : behalve als er  
Te veel smog is, isn't it?

### **Voor Schepen Mercedes Van Volcem**

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society  
Goede Vrijdag 2008

( \* ) Uiteraard wil ik voor mijn kinderen veel parken in Brugge, vind ik de aanleg van stadsbossen een goede zaak. Het Groene Gordel Front heeft goede voorstellen en staat voor duurzaam ondernemen. Ik heb wel problemen met het feit dat ze tegen de ontwikkeling van het Chartreusegebied zijn. Een dergelijk project heeft Brugge nodig. Op andere plaatsen kan men dan meer groen aanleggen en meer bossen planten. Ik heb de perceptie dat een compromis voor hen niet tot de mogelijkheden behoort. Ik heb veel sympathie voor rebellen en het feit dat ze groen op de agenda zetten. Voor mij zijn ze een degelijke gesprekspartner, maar even belangrijk vind ik de democratie. Eens iedereen wordt gehoord over zijn standpunt en een beslissing democratisch wordt genomen, moet men er zich ook bij neerleggen. Het Groene Gordel Front wil een stadsdichter en bosdichteres. Ik ben daar tevens voor. Maar democratie betekent ook dat een meerderheid kan regeren. Het Groene Gordel Front is een kleine, intellectuele groep. Een voortrekker met visie, maar niet democratisch gedragen. Ik daag hen uit om een lijst te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen en dan kunnen we na de verkiezingen nagaan in welke mate de Brugse bevolking hun voorstellen delen en belangrijk vinden.

( uit: Mercedes Van Volcem, Opkomen voor Brugge, verkiezingsboekje 2006 van de VLD-lijsttrekker te koop in de Brugse krantenwinkels voor 5 euro )

PS. Het GGF ( Groene Gordel Front ) bijt zich vast aan een stukje bos dat nog niet beschermd is, dat gaat over drie hectare. Wel, die gasten hebben gelijk. En het is op termijn de juiste tactiek denk ik. Met je hele hebben en zijn ervoor gaan. All the way. ( Nic Balthazar in de VBV-boskrant van april 2006 ) [www.ggf.be](http://www.ggf.be)