

bomen lezen

je leest je leven af aan bomen:
de wortels en hun worsteling
om uit de grond te komen
de voet breed uitgeplant
om te weerstaan aan stormen
en aan het knagen van de wormen
de stam die klimmen moet
hoog opgericht
vol sap en dromen
uit duister naar het licht

de takken dan, die grijpen
waaraan de knoppen rijpen
een wilde tuin
gespreid wellustig tot een kruin
van twijg tot blad en bloem
voor 't blije zoemen
van de bijen

gebouwd van resten
hoog verscholen nesten
voor dolende vogels
in vrije vlucht,
hoog in de lucht
wij grijpend
naar de rijpe vruchten
die vallen
omlaag
zacht vallen
in de humuslaag

de blaren na maanden
als de jaren verkleurd
gescheurd en vergaan
die aarzelend dwarrelen,
verwaaid en begaaid
verdwijnen, en
bladgrond zijn
waar zwammen, planten
en bomen in staan
feestend op wat is geweest

je leest je leven af aan bomen...