

Op de frietrevolutiemanifestatie bracht Joke Van Leeuwen dit gelegenheidsgedicht ten gehore <http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/30/joke-van-leeuwen-op-het-frietplein-bloei-o-land>

Bloei o land, in eendracht niet te breken,  
bloei o land, een flinke voorschoot groot,  
waar we meer dan één taal horen spreken,  
bloei o land, als vredige chaoot.

Bloei o land, hoe werelds is uw hoofdstad,  
bloei o land, van angstaanjagers vrij.  
U te splitsen, wat voor goeds belooft dat?  
Bloei o land van nous en wir en wij.

Bloei o land, uw kust en uw Ardennen,  
bloei o land van frieten en van bier,  
leer ons weer elkaars gezicht te kennen.  
Bloei o land, wij allen zijn van hier.

Bloei o land, van Clijsters en van Ensor,  
Maeterlinck, Conscience, Boon en Brel.  
Daar een kloof doorheen? Daar weer een grens voor?  
Bloei o land, als Europees model.

Bloei o land, uw kans is niet verkeken,  
geen geknoei, geen eindeloos gevecht.  
Bloei o land, in eenheid niet te breken,  
voor friet, voor vrijheid en voor recht.

Joke van Leeuwen