

Behoeder, gedicht voor Luc & Peter www.ggf.be (updated)
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

behoeder,
jij wil de bomen bewaren
en de woorden die in jaarringen
aan de bomen zijn gegroeid

samen met de vogels
wil jij dichters laten zingen
over bos en mededogen
over al wat weerloos
aan de macht weerstaat

want machtig is de vijand
gewapend met bulldozer
en vlechtend aan beton
en arm in arm met de blauwe
arm der wet, ja, die kent
geen ander vak, geen andere tak
dan een zwarte matrak

het bos wil jij bewaren
en de woorden die in jaren
bloeiden in het bos
verhalen over vreemden
en beemden die kunnen
op elkander aan

zoals Milton schreef:
er zijn behoeders die bewegen
en behoeders die staan
en beide zijn een zegen
voor wie breekbaar bleef
en alleen moet gaan

deze dichter zingt en staat
omdat een beweger
hem zingen laat

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be