

avondlied

hoeveel weet je van de wereld:
hij gaat aan meningen ten onder
en geen van alle is waar

tenzij ten dele want velen
hebben een weinig gezien
en nog minder begrepen

je wil een water zijn
waarover de futen scheren
wanneer de populieren zich
kleden in een paars gewaad

een late roeier wil je horen
het zachte geluid dat fuiken
ophaalt, het knarsen van
de dollen, de rubberlaarzen
op een vlonder: korte
echo's in de naderende nacht

hier hoort geen mening, alleen
een sfeer, een stemming en ver
uit een dorp van vissers en boeren
het zoenend heimwee van een doedel-
zak, een zucht over het water
en een dovende vuurbal in de avondlucht

Staf De Wilde <http://staf-de-wilde.skynetblogs.be/>