

## **Arpeggio 5**

### **Ik bezing me**

**Met dank aan Walt Whitman, Leaves of Grass**

**Ik bezing me en bezie  
het ochtendrood van het gras  
het avondgeel op de lippen  
mijn bloed met jubelende narcissen**

**wat ik draag, zal jij dragen, een echo  
langs de oever langs het water,  
langs de bosrand tot aan de einder**

**Ik bezing me en beken  
me van dag tot avond, alleen  
tussen gensters van de sterren,  
weelderig verwacht, alleen**

**is mijn huid een plooi, jouw huid een plooi,  
in elke rimpel thuisloos verborgen**

**Ik bezing me en schreeuw  
“Puer beatus” op de  
kleuren van wind, de angst van water  
de schreeuw van een beeld, alleen**

**in mijn lijf en leden, een tondeldoos,  
sintels en vuursteen**