

antwoord aan Johan de Boose

in ruil voor fabels een leven
krijgen, meer kunnen bomen
niet vragen, ze beloven: we zijn
de waaier van een schone die graag
verhaalt voor het slapen gaan

en dromend zal de zwoele
koning zijn zwaard vergeten
zoals de houthakker zijn bijl

regen doet de bladeren ruisen
alsof de wind speelt met een krant,
een fabeltjeskrant: je leest waar
de dieren schuilen, warm is
hun woning onder de wortels,
veilig de kuilen, stevig het dak
van kruid en zoden

zolang de koning zijn houthakkers
niet heeft ontboden en bijlen
slapen in hun hand

Staf De Wilde