

Inleiding : Luc : geboorte poëziebosnetwerk (tekst)

bosdichter & bosgids wisselen elkaar telkens af

0) Halte 0 : een gedicht van de stadsdichter

Heren van het bos

Wat zeg je, 3,5 ha kappen? Wie kappen?
Wat kappen? Waarom kappen?

Dat ze beginnen, die heren, met zichzelf te kappen.
Verdomd, er zijn kappers genoeg om ze te kappen.
Dat ze hun luizen kuisen, dat ze zich laten wassen,
friseren, golfkrullen, het kan ons niet schelen.
Maar bossen kappen. Wat zeg je, 3,5 ha bos kappen.
Je moet durven, de zee kap je toch ook niet.
De golven, wie kapt ze? De schuimkrullen
wie durft het aan?

Wat zeg je, 3,5 ha kappen? Hebben ze geen gekapt genoeg?
Dat ze zichzelf kappen, kappers kunnen ze vinden om elke hoek.
Maar laat ze mijn bos met rust, mijn bos verlangt rust, het is
een rustig bos. Laat het met rust zoals ik rust verlang.
Lang al naar bosrust verlang.

Roestige heren zijn het, zeg het, roestige heren zeggen we,
die onze bossen kappen om er onzin te poten, onzin
te planten: beton, beton, beton en nog eens beton.
Van beton zijn die heren, hersenen van beton
hebben die heren. Betonnen heren
zijn het. Ze hebben een gat van beton
en een pik van beton en een maag
van beton. Van breed beton zijn ze.
Kortom, Heren van Beton.

Maar wij zijn Heren van het Bos.

Hedwig Speliers

1) Halte 1 : Anarchie & diplomatie in de bossen van Brugge : the GGF fellowship of the Lappersfort : ter herinnering aan wat voorbij is

Papa ben jij ook een anarchist?

tamtam om een anarchistische groep

Papa ben jij ook 'n anarchist?
Oei, da's iets dat ik niet wist!
Maar nee, jong'
In 't bos beschermen we hoge bomen
Waarin onze vogels wonen.

Mama, ben jij ook 'n anarchist?
Ach nee, meisje, wij houden enkel van natuur
en maken boomstalkers 't leven zuur.

Papa, "zuur", is dat iets als zure regen?
Klopt, jong', daar kunnen bomen niet tegen...
Mama, een bosbezetter, is dat een anarchist?
Nee meisje, géén anti-Christ, geen kapitalist,
Geen communist, geen terrorist maar een idealist!

Maar, papa, wie is idealist???
Stel geen domme vragen, ga elders zagen!
O.K., papa, 'k zal bomen zagen!
Dan ben ik ook een idealist,
't is maar dat je 't wist!

Paul Saccasyn

Agent Orange

De zwarte kat is uit
de boom gekeken:
er zou dus geen kat
naar komen kijken.

Het scheelde niet veel
of er waren enkel
nog gelaarsde katten.

Agent orange?
Ach nee, enkel de herfstwinden
ontbladeren zacht bomen.
Het bladertapijt wordt mals
en ritselt de stappen weg
der ritselaars: ons kent ons.

Bossen luisteren droefgeestig
en kwijnen korstig weg: alles werd
in doofpotten gestopt,

maar het vuur knaagt ondergronds verder.

Hogepriesters orakelen
over bosbeheer en beheerders:
ons kent ons in de mandaatgebieden.
Verzetslieden druipen af
naar de bierkaaien,
bekaaid als ze zijn
tekenen ze zichzelf
met de stigmata van banneling.

In sommige bossen
dansen heksen grimmig
een dodendans en bezweren
talloze ratten
bedreigde kavels in te nemen.
Voor de rattenvanger
van Hamelen is gewaarschuwd

Paul Saccasyn

Picknick in het Lappersfort

Een picknick in het Lappersfortbos
in 't mulle zand
Liep bijna danig uit de gulle hand.
Bioboy, voormalige kleine vandaal
En de held van Inge Misschaerts jeugdverhaal
Sprak de bosvrienden toe over natuurbeheer,
Zinloos geweld en geldbegeer...

Natuurvrienden smeekten bosvrienden
met veel omhaal
Om maar niet te wijken voor de tweevaksbaan.
Drie politiewagens stoven van de weg.

Was de schrijfster van "Bioboy" staatsgevaar?
Waarom zoveel politieel misbaar?
Zoveel blauw aan het Lappersfortbos:
'n gedreven schrijfster was bijna de klos!

Een toehoorder gaf vredig uitleg
En de drie politiewagens gierden weg.
Op zoek naar echte criminelen:
literatuur kan hen niets schelen!

Paul Saccasyn

BOSGEUZENLIED NAMENS KLEINE LIEDEN

Gelegenheidsgedicht voor Johan Vande Lanotte, SP.a voorzitter, 16/02/07 Oostende

Kameraad Vande Lanotte,
Op U stellen wij, Groene Gordel Fronters onze hoop,
Op drastisch bosbehoud in de Vlaamse biotoop.

Elke stedelijke habitat steekt eivol :
Rat races eisen er dagelijks zware tol.
Laat ons kinderen ravotten in bossen
En spelletjes spelen op de mossen.
Herinner U Louis Neefs en Willem Vermandere.
Zij hopen dat het zal veranderen :
Gedaan met kappen, klieven en vellen.
Iedere boom in Westland kan tellen!

Al die 'zonevreemde' bossen als
Oases tussen asfalt en beton :
Gaan die tegen de vlakke, zonder pardon ?
Gaan ze voor de botte (?) bijl, in allerijl ?
We pleiten voor duurzaam ruimtebeheer.
Wie herinnert zich het sprookjeswoud van weleer ?

Het Groene Gordel Front ijvert pro deo contra de punctie
Van een stuk Lappersfortbos met Vlaamse symboolfunctie.
Kleine lieden gaan nog naar de 'buiten' .
Om er merels en kerels te horen fluiten...

Kameraad Vande Lanotte,
Laat ons die resterende bossen.
Geef hun op zijn minst tien orkanen respijt,
Tot spijt van degene die ' t benijdt.
Kleine lieden zullen U dankbaar zijn.
Weet : in veel plannen van het V.B.O. steekt venijn!

Wordt stad verder onstad ?
Wordt de mens nog meer onmens ?
Wordt onze samenleving nog meer samenbeving ?
Blijft het motto : ontsla, werf aan ?
Maak plaats, ruim baan !
Een nieuwe goldrush komt aan ...

...Wordt Kipling's Junglebook
een dolle, economische jungle ?
Overall heerst angst :
Angst om je job te verliezen
Opdat men een ander zou verkiezen
Om alles te kunnen betalen
Om de hoge werkdruk te halen
Om te falen
Om te verschralen
Om mensen-zonder-papieren
Om white collar-aasgieren
Om illegalen
Om fluctuerende kapitalen...

Upperclass, upperten . Voor wie de uppercut ?
Ratpack, rat races, just for aces ?
Zijn Groene Gordel Fronters humanisten?
Zijn het wereldvreemde utopisten ?

Ligt de waarde van het leven
Veeleer niet in het streven,
In het reiken naar, in plaats van het bereiken ?
Kameraad Vande Lanotte,
You 're a honorable man...
Just do what you can...
Dit is de wens van a philosophical poet.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, BOSSEN BESTAAN NIET IN DE HELFT.
ZE MOETEN VOLLEDIG ZIJN GGF-visitatie aan Johan Vande Lanotte,

2) Halte 2 : ook vandaag groep blijven vormen !

Waardepapieren, Eerwaarde ? (*hekeldicht omtrent beleggers*)

Papa, wie of wat is een belegger ?
Zorgt die echt voor belegde broodjes ?
Neen, jongen, veeleer voor ' belegen ' broodjes.

Papa, een investeerder, wat doet die ?
Ach, jongen, vaak belegt die zonder generen
Andermans geld dat moet renderen
in 'n wolk van veren.

Papa, ik ben ook belegger, ook spaarder
Ben dus al 'n echte kapitaalvergaarder.
Ach jongen, weet, de krekkel en de mier :
Om geld gaf de krekkel geen zier.
Anders verging het de mier :
Zij spaarde, werd ' s winters rentenier.

Papa, wat doet een rentenier ?
Ach jongen, die leeft morgen zonder zorgen.
Dankzij de sociale bankier, sociale beheerder...
Papa, de beheerder is hij een heer of een peer ?
Neen, jongen, die is een heer,
de ander vaak de peer.

Wie belegt in bossen ?
Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

'Boss' over onze bossen?

opgedragen aan 3 bosmusketiers in A & B

Bossen uit jouw kindertijd?
Geveld om geld, dat telt.
Speelbossen? Hartjes kerven in een stam?
Oude kasteeldreef? Oude kapel?
Bos van (*) Coppieters? Waar?
Wild? Vossen, dat wel...

Wildplassers: zeikerds en kijkers.

Vrijbos? Baekelandt? Rovershoofdman?
Geroofde lappersfortbossen bij de vleet.
Vliet? Rietkraag? Tijd vliedt!
Bossen planten, bomen poten?
Zag je de werf op het (**) Sint-Annabos?
Drie maal dertig ha bedreigd bos.
Voor het Langewapperstort total loss!

Zanik niet zo, Zannekin gehoord?
Verzet, verzot, verzot op verzet!
Red ons van de bosdichters: opsluiten.
Keet schoppen. Schoppenaas.
Klimatologen. Logen zij?
Treuren om Libië, Afghanistan,
Somalië, zwervers, krakers, zigeuners:
Zwervers uit hut bos zetten.

Malversaties?
Illegale bouwsels. Obstructies.
Carroussels. Paardjesmolens.
Financiële constructies.
Minnelijke bosschikkingen.
Procedurefouten. Raad van state.
Diogenes, stuur ze ad Patres!
Socrates more or less?
Geschaafde beschaving?
Schaafsel in goudverf.

Paul Saccasyn
(* Coppieters was een kasteelheer te Sint-Andries-Brugge)
(** Voor het Sint-Annabos zie www.ademloos.be)

Bosje komt zo...

gelegenheidsgedicht voor een geschonden Lappersfortbos

Geloften, loze beloften, overal loften :
Bosje komt zo, bosje komt zo...
Houd de wacht, bosminister,
Vermaan de morsers, de stropers,
let op voor pyromanen,
Let op voor bosbezitters
met lange, wapperende manen.

Wees alert voor het Rode Gevaar,
Peraat voor het Gele Gevaar
Alert voor elke politieke praatvaar.
Bescherm de Hoge Heren hun jachtrecht,
hun unieke eigendomsrecht.
Bescherm eenieders recht op gezonde lucht :
Heb begrip voor stadsvlucht.
Voor de vlucht van illegalen

die HUT in het duister niet halen.

Hef het groene glas,
Het halfvolle glas.
Het reeds halflege glas.
We verzuren want het beleid
Legt ons in de luren.
Leve de vox populi, de buigzame populier
Die het haalt van de aasgier.

Paul Saccasyn

Wees gegroet Schauvliege

Wees gegroet Schauvliege, vol van genade. De bosgeest zij met u. Gezegend zijt gij boven Muyters en Peeters, want gezegend is de vrucht van uw schoot, het Sint-Annabos,

Heilige Schauvliege. Moeder aller bomen, bid voor ons, arme populieren, nu en in het uur van onze kap. Amen.

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society (zie www.ademloos.be)

3) Halte 3 : iets nieuws : het poëziebosnetwerk : de droom & de dode dichters blijven koesteren

Er komen andere tijden..

Kom mensen en luister en staak je gevloek,
en ga naar de oorzaak van 't onrecht op zoek.
De arme wordt armer, de rijke schatrijk,
hun winsten die blijven maar stijgen.
Maar hun hebzucht en wreedheid die staan nu te kijk,
want er komen andere tijden.

En jij wereldleider, je bent niet sociaal,
je werk staat in dienst van het grootkapitaal.
Bedrijven die sluiten, wat doe je der aan,
je kan 't met geen middel vermijden.
Politie hou op met betogers te slaan,
want er komen andere tijden.

Kom hier industrieel en kijk niet zo stom,
't milieu daar geef jij nog geen eurocent om.
Je vervuilt met je afval de lucht en de zee,
ons voedsel; je doet dieren lijden.
Die business in landbouw, stop daar toch mee,
want er komen andere tijden.

Wij willen geen wereld van haat en verdriet
en discriminatie dat slikken wij niet.
Wie is clandestien en wie is illegaal,

dat onrecht, dat gaan wij bestrijden.
Gelijkheid in rechten en liefst mondiaal,
want er komen andere tijden.

Kom mensen, word wakker en kom nu op straat,
laat horen waarover het werkelijk gaat.
Betoog voor elk kind dat het leven verloor,
door oorlog voor olieprofijten.
Een betere wereld daar gaan wij voor,
want er komen andere tijden.

*(Naar de song van Bob Dylan, ooit vernederlandst door Boudewijn de Groot en
tekstueel naar het moment gezet door het reeds ter ziele gegane straatkoor
Weerklank uit Mechelen, ondersteund tot op 't einde door de Mechelse
basisdemokratische beweging van onderuit! www.vanonderuit.be)*

Mark Maes

Over-Brugge(n)

kom terug
kom in zomerse tooi
in het gewaad van liefde

kom terug
ziel van hoop die ons prikkelt
in het tederste licht van zon

alle bloei van herinnering
blijft met mij verweven
begeestert mij telkens onverwacht
om verder te gaan

om over kloven van het "ongehoorde"
bruggen van verwantschap te slaan

slinger dan, o stad,
je straten en kanalen
rond de hals van pleinen en wijken
van parken en fonteinen

gooi, door de spoorslag
van het vreemde bevlogen,
nieuwe glorie in je grauwste stegen
zo zinkt elke omheining in het niet

de dag lijkt op de nacht en
elke avond daartussen
een fonkelspel van rode wijn
de wereldwijde broederschap

schenk ons dan de bekervol
en laat ons het vreugdelied
zingen zo luid

en van zo'n verrassend refrein

dat elke omwalling openvalt
in velden en bossen van onthaal
door vrede overbloeid
een veelkleurige levensgloed

Geert Tuerlinckx

Hulde aan Mark Braet

Hoe machteloos de dichter is wist gij als geen,
als geen hoe weerloos de allene mens
tegen de arrogantie van de macht.

vlaggen en vlagen van hoop doorwoeien
uw verlangen
gevoed door uw verscheurende liefde
voor de mens en voor mensen
hoewel door uw getormenteerde hoofd
die trein van beestenwagons
bleef rijden bleef rijden bleef rijden
naar de infame dood.

trends konden u, einzalgänger, gestolen worden
kosmopoliet in de Vlaamse vlakke
waar uw vuurrode bloemen bloeien.

uw venster op de barre wereld
waardoor gij vaak naar buiten vloogt
blijft open staan
zoals gij wenste,
als een wenk
voor onze vlucht naar binnen
in uw warmhartigheid.

Herman J. Claeys

Slotgedicht : Partizanenstrijdlid voor Brugse actiegroepen

Strijken jullie de witte vlag, bosgeuzen?
Zijn jullie vrijbuiters zonder buit, weldra?
Leveren jullie je idealen in?
Ruimen jullie baan, binden jullie in?
Hoed af voor de nieuwe tweevaksbaan:
Vooruitgang komt eraan!

Plooien jullie terug, tonen jullie je rug?
Gaan jullie in je eigen tuin grasduinen?
Denkt niet na, men denkt voor u.
Wees gedwee kiesvee.
Wees tevree, loop naar de zee
Big Brother kijkt toch mee.

Partizanen, verenigt U,
Sluit uw uitgedunde rangen.
Houdt op met klaagzangen.
In een eclips zagen jullie de Apocalyps
Heft nog eenmaal het glas, anonieme figuranten.
Hebt lak aan slaafse passanten.

Komaan, gezellen van Gezelle,
Villon, Lorca, Neruda
en Che Guevara.
Komt op, actoren in het bos.
Komt op, tenoren van het mos.
Laat jullie niet ringeloren.
Jullie stemmen niet smoren.

Paul Saccasyn

**Uitleiding : luc : tot volgende nacht van de duisternis & week van het bos en
welkom de zondag na gedichtendag 29 januari 2012 met de stadsdichter van
Brugge Hedwig Speliers en bosdichter Peter Theunynck en bosgids**

*Wees welkom op zondag 29.01.12 in het Lappersfort Poëziebos met stadsdichter
Brugge [29 januari : de stadsdichter voor Brugge bij de muzes Poëziebos !](http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=955)
http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=955*

