

PELGRIM

voor Leonard Nolens

Hij draagt

zijn handen naar het bos  
als witgespannen bladen

in huiverend aanvaarden  
van het pas ontzegeld weten

waarmee hij schier ondraaglijk  
traag - maar vastberaden als

hij spaarzaam is - de vuurput  
van zijn verzen vult voor dat

wat straks ontbranden moet.

*Gert Vingerroets*  
(uit "Adem van licht")