

VOOR PETER PAN

Als katten speels uit de bomen zullen we ze kijken dacht de politie.
Die vrije vogels van alle kleuren..

(Terwijl Kinderen worden verwekt in de bomen)

Dan komt de gelaarsde kat, als warandemeester op de koord, trekt
zijn zwaard en prikt de burgemeester van Brugge in de neus.

VRIJHEID

Tussen de 4 muren van Vlaanderen is er nog een uitweg.

Kijk naar boven

In de kruin van een boom zie je een uitweg

Het bos is de afwezigheid van gulzigheid en corruptie.

Van hier uit kan je door het sleutelgat naar de buitenwereld terug
kijken.

Een vreemde isolatie van verdrukking.

Om zich in vrijheid te laten ontpoppen zoals een rups een vlinder
wordt in de zomer...

STADSPARK?

Stads park. Het Lappersfortbos?

Een gesaneerd kasteelpark van weleer terug wild geworden.

Waar niemand aandacht aan schonk tot heuse helden in de bres
sprongen.

Een stuk terug wild geworden natuur temmen?

Van een twijfelachtige plaats iets voorspelbaars maken?

Wou de Bruggeling zijn wild hart herontdekken.

Eens mocht hij verloren lopen

En zich afvragen : Waar is de weg naar huis?.

Hier in dit bos.

Stel je de culturele vraag.

Waar woont Reinaert? Kan Bruin er nog wezen?

Klaar en duidelijk Kanteklaar.

Hier ligt mijn verleden en mijn toekomst.

WINTER

In de winterkilte. In het koude bos.
Terwijl de klokken galmen op een zondag morgen.
Komt de warmte uit het hart van vrienden stralen
Beschaving en goedheid werkt per akretie.
Red een bos.
Een inspanning.
De resultaten zullen je verbazen
je machtig laten voelen met liefde.
Voor vrienden.
En een bos die zich zelf toch niet kan redden.

BRUG(G)ES LA PRESQUE MORTE

's Middags. De hamer klopt.
Op de grote bel van het Belfort
366 trappen later. Bij het geruis van de stad en het niet authentieke
koetsen en hoeven -geluid.
Schreit een kindje in de couveuse.
Alles komt in orde zegt de Bruggeling. Zich dokter wanend.
Terwijl een noodroep niet wordt beantwoord.
Voor een bos die aan de hand van beterwetende stads-
bureaucraten met uitroeiing wordt bedreigd.
Niet naar luisteren, alles komt in orde. Denken ze:
het bos kan toch niet huilen
Mis wel hee. Er zijn toch nog mensen die kunnen horen.

OPDRACHT VOOR BRUGGE(lingen)

Moesten vreemde machten de stadspoorten belegeren.
Niet als toerist, maar eerder zoals vele malen in de geschiedenis
je bedreigd werd.
Sapeurs die onze longen ondermijnen. En verraders die niet meer
willen ademen..
Wat zou je doen?

Brugse metten melden?
Of nog meer worsten eten en bier of wijn drinken?
Zich Bourgondiër wanend? terwijl we de stadsnaam in onze eigen
voertaal niet meer kunnen uitspreken.
De graven van Vlaanderen opbellen met je GSM??
Wees dus zeker ook geen collaborateur!
Eerder, nu, voor later onze kinderen. Neem de moed.
Versterk de wallen met groen.
Omringt de ring die we voor de auto' s maakten (20 jaar geleden)
met iets die nog langer en duurzamer is.
En de vijand die in ons zelf leeft buiten houdt.
Overheers de omsluiting die we maken om ons van de natuur te
isoleren met een gordel van leven.
Vervloek de kuisheid ontvang het minnewater in daad!

O.L.V. NIET ONBEVLEKT

Het (Lappersfort)bos wordt niet van uit een venster bekeken.
Het is eerder een deur waar men van de drempel overschrijdt.
Zoals je de bruid de eerste nacht binnen draagt.
(Het vergt liefde en inspanning!)
Dan krijg je deze openbaring.
die gelijkaardig staat met de geheimen van de natuur.
Je iets onthullen... vruchtbrengend
Je iets over je zelf onthullen.
En haar leren kennen.
Zoals een poes ronkt als ze gestreeld wordt.

LEO BEERHART