

En morgen is het Kerstmis

Mistbeslag leunt op bomen
dwarrelt met een wereld van verschil
op witte vellen vol ademloze woorden
ze grijpen je hand
in een tijdloos naderen
van bewaarde zielenliefde

wijl beukenvorst rijpt als suiker
op dit zondags gevoel van
een wonderlijke engelochtend

die sterren neuriet
in de weerspiegeling
van pennenvruchten

ontsproten in dit letterheelal
branden fotobeelden
op het netvlies van de toekomst

enkel silhouetten schemeren in het refrein
maar verzinken bij de droom
van ruisend water over een bladerdek
een fluisterdans
bezwangert mijn denken
in zinnenprikkelend gezang

En morgen is het Kerstmis

Sabine Luypaert, Lappersfort Poets Society