

Hemelsblauw

Hemelsblauw boven ons hoofd
Aarde onder onze voeten

Benen om ons hier te dragen
Armen om te liefkozen

Ogen om de schoonheid te zien
Oren om de geluiden van de natuur te horen

Harten om keuzes te maken
Om lief te hebben en te beminnen

Mensheid verloren lopend
omdat ze onze gaven niet meer gebruiken

Onze geschenken om het leven hier
Te leven zoals we zouden moeten

En zie...
Daar komen de sterrenkinderen

Gezonden voor een nieuwe wereld
Met ogen
Met oren
Met hart

Met benen die rennen
Armen die openstaan

Sterrenkinderen die vechten
om niet te verdrinken

Maar ze zijn steeds met meer en meer
sommigen even om een boodschap door te geven
Anderen langer
Om de opdracht uit te voeren

Aan hen hoort de wijsheid
Het leven
De toekomst
De vrede

Gods hulp gezonden
Aan de mensheid
Die Hem niet langer kent

Viviane