

Dialogo van een boswachter

Waakt, boswachters, waakt!
Over rupsen en rupssporen,
Over sluikstorters,
Over nestbevuilers,
Over broedsel,
Over addergebroed,
Over onderkruipsel,
Over (harde) notenkrakers,
Over deftige gladjanussen ...

Ben ik dan mijn broeders hoeder?
Ben ik op het goede spoor?
Ben ik Willem Tell?
Ben ik Sint- Sebastiaan?
Of ben ik Uilenspiegel?
Ben ik spoorzoeker?
Wie is ontspoord?
Zijn de spoorzoekers al lang spoorloos?
Rupsbanden? Geef hun wat om handen!

Halt! Boswachters! Halt!
Er is aflossing van de wacht ...
Tot nader order!
Volgens de wettelijke orde :
Dura lex, sed lex.
Gegoten in elastische B.P.A' s
Spoorslags snelt vooruitgang voorbij.
Het bos krimpt in elkaar,
Nimmer krimpvrij, geeft geen krimp ...

Parodiërend gelegenheidsgedicht

Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society