

11 november

dag van gedenken en er is
geen gedachte in je hoofd
alleen een vage mening
en je weet: meningen
zijn dodelijke wapens

ze verbranden als napalm
ze mishandelen de waarheid
als een weerloze vrouw

vandaag roep ik op
en ik doe het in stilte:
wakker de vlam aan
van de verontwaardiging

behoud het bos, bemin de zee
maar minder dan de kinderen
de hongermens, de naakte mens
die we moeten voeden en kleden

meer wil ik vandaag niet
weten; vermits alles een grens heeft
dan ook mijn wens: laten we niet
vergeten om te zien en rondom
te zien, wie de doden eert
zal geen levenden onteren,
geen mening zal ze onterven

op deze dag van gedenken
delen we onze erfenis, twee waarheden
die kreupel tegen elkander staan
zoals soms bomen op elkander steunen:
de erfzonde van de vijandschap,
de omhelzing en het heengaan in vrede

Staf De Wilde